

Lezing: 'De erfenis van Leopold II', door Bas De Roo.

Rubber en terreur in Congo



in samenwerking met



Op dinsdag **21 april 2020**: "De erfenis van Leopold II", naar aanleiding van het herdenkingsjaar 60 jaar onafhankelijkheid Congo.

Spreker is Bas De Roo, doctor in de geschiedenis. Hij deed onderzoek en gaf les aan de universiteiten van Gent, Leipzig en Antwerpen. Zijn specialisatie is koloniale geschiedenis, in het bijzonder die van België en Congo. Hij is onderzoeker Geheugen Collectief en medewerker Canvasreeks *Kinderen van de kolonie*.



Zestig jaar geleden eisten de Congolezen hun onafhankelijkheid op en kwam er een einde aan 75 jaar Belgisch bewind in Afrika. Weet jij nog hoe het allemaal begon? Historicus Bas de Roo neemt je mee naar het bloedige begin van de Belgische koloniale geschiedenis, naar het Congo van Koning Leopold II. Hoe kreeg een onbeduidende vorst de macht over een kolonie zo groot als West-Europa? Waarom was zijn bewind zo gewelddadig? Hoeveel slachtoffers heeft hij op zijn geweten? Duizenden? Miljoenen? En hoe gaan we vandaag om met die koloniale erfenis?

Waar: Foyer GC De Kluize Sportstraat 3 9820 Oosterzele

Aanvang: 20 uur

Toegang: leden 6 Euro niet-leden 8 Euro

Info: et.gevaert@telenet.be